



ΑΝΑΡΧΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021 | Αρ.φυλλου 7

Η αυτοδιάθεση του Σώματος
δεν είναι Παιχνίδι
σελ.2

Μικρές Αγγελίες
σελ.2

Το Κατακάθι Της Διαχείρισης
Της Πανδημίας Είναι...Ψηφιακό!
σελ.3

Για τις φετινές φωτιές
σελ.3

Υποχρεωτικά Rapid Test
Έμμεση Μείωση Μισθού
σελ.4



Λίγα λόγια για τον αγώνα των εργαζομένων διανομών της E-Food

Πρόσφατα, βασιζόμενη στις αξιολογήσεις από πελάτες και καταστηματαρχες, η E-food αρνήθηκε την ανανέωση τις συμβάσεις 115 διανομών σε όλη τη χώρα, ενώ εισήγαγε την πατέντα freelancer η οποία επικρατεί ήδη σε εταιρίες όπως η WOLT, ωθώντας τους 7000 και πλέον εργαζομένους της στο να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες/ συνεργάτες της εταιρίας.

Από την πρώτη στιγμή οι διανομείς και τα σωματεία στάθηκαν αποφασιστικά απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας, με το σωματείο της ΣΒΕΟΔ και το Συνδικάτο Επισιτισμού, Τουρισμού Ξενοδοχείων & Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Αττικής, να κηρύσσουν άμεσα στάση εργασίας την Τετάρτη 22/09 και 24ωρη απεργία την Παρασκευή 24/09 ως απάντηση· στάση η οποία τελικά ανάγκασε την εργοδοσία να αναδιπλωθεί και να μετατρέψει όλες τις συμβάσεις των διανομών σε αορίστου χρόνου. Την ίδια στιγμή πέραν από τη πρωτεύουσα, πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις κινητοποιήσεις απέναντι στην απόφαση της E-food τόσο από διανομείς όσο και από εργατικά κέντρα και σωματεία, παρά τον συνδικαλιστικό ζόφο που επικρατεί όλο αυτό τον καιρό.

Συνάελφε- συναδέλφισσα,
Μην θεωρείς ότι τα αφεντικά υποχωρούν οριστικά απέναντι στην μεγάλη αυτή νίκη. Αντιθέτως αναδιπλώνονται και ετοιμάζονται για την επόμενη κίνησή τους για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους. Μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να αντισταθούμε απέναντι στις συνεχόμενες επιθέσεις των αφεντικών και του κράτους (τους) είναι μέσα από την οργάνωση στα σωματεία και τους χώρους δουλειάς.



Η ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τι νόμιζες; Ότι είσαι ένα άτομο που έχει λόγο στο σώμα σου, ότι μπορείς να παίρνεις αποφάσεις για σένα;

Δε σφάξανε.

Το κράτος είναι εδώ για σένα πριν από σένα να σου πει τι να κάνεις και πότε. Φυσικά όχι για να σε προστατεύσει. Οι κυβερνήσεις δεν πρόκειται και ούτε έχουν σκοπό να ενδιαφερθούν ποτέ για εσένα. Δε σε βλέπει ως άτομο με ελευθερίες και δικαιώματα, αλλά ως μια αναλώσιμη παραγωγική μονάδα του κέρδους,

που μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί, καθώς πληθώρα ανέργων περιμένει την σειρά της.

Γι' αυτό το λόγο και μετά από σχεδόν

δύο χρόνια πανδημίας και χωρίς σύστημα υγείας, το κράτος κάνει το μόνο που ξέρει να κάνει ως εξουσιαστής. Να διατάζει. Έτσι απλά λοιπόν, οι εργαζόμενοι/ες στην υγεία από ήρωες και ηρωίδες, όσοι και όσες από αυτούς/ες δεν έχουν εμβολιαστεί, γίνανε ξαφνικά Νο1

κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Λίγες μέρες προθεσμία και εάν δεν συμμορφωθούν τα μπογαλάκια τους και σπίτι, χωρίς πολλά-πολλά. Επιχειρείται για ακόμη μία φορά, να μετατοπιστούν οι ευθύνες της παντελούς αποτυχίας διαχείρισης της πανδημίας από το κράτος και τους φορείς του στους «απειθήνους και απείθαρχους», οι οποίοι αφού πάρτασαν ανεξέλεγκτα και δεν κάθονταν σπίτι, τώρα δεν εμβολιάζονται. Οδηγούμαστε στη συνθήκη όπου άνθρωποι θα βρεθούν στην ανεργία λόγω μιας απόφασης που αφορά το σώμα τους.

Είτε η υποχρεωτικότητα θεσπιστεί νομοθετικά είτε όχι, ένα είναι σίγουρο. Θα πληθύνουν τα αφεντικά που επειδή θα θελήσουν να κολλήσουν το «πλήρως εμβολιασμένο προσωπικό», θα σε υποχρεώσουν να εμβολιαστείς για να κρατήσεις τη δουλειά σου.

Αν από την άλλη είσαι άνεργος/η, καλή τύχη. Πλέον πρώτα ζητείται green pass και μετά προχωράς σε οποιαδήποτε άλλη κουβέντα σχετική με τη δουλειά.

Τα αφεντικά ολοένα και περισσότερο αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στις ζωές μας, αφού εκτός από το εάν θα έχουμε αρκετά να επιβιώσουμε, τους δίνεται έμμεσα η δυνατότητα να ελέγχουν και το πως θα διαχειριζόμαστε το σώμα μας. Για αυτό το λόγο, πρέπει συλλογικά να απαντήσουμε και να αντισταθούμε ενάντια σε αυτόν τον πανζουρλισμό και την υστερία που επικρατεί, αλλά και στην προσπάθεια δημιουργίας 2 (ακόμη) διαχωρισμών μέσα στην κοινωνία μεταξύ εμβολιασμένων και μη.

Οι μόνοι που θα ενδιαφερθούμε για το καλό μας είμαστε η ίδια η εργατική τάξη. Ο εχθρός μας δεν είναι ο/η διπλά μας που επιλέγει να μην εμβολιαστεί, αλλά όποιος μας οδηγεί σε διαίρεση και ποντάρει σε αυτή. Ως αγωνιζόμενοι άνθρωποι ένα από τα κύρια μέλημά μας ήταν, είναι και θα είναι, η προάσπιση της αυτοδιάθεσης του ατόμου. Επειδή θεωρούμε αδιανόητο να εξαρτάται το εάν θα έχεις δουλειά από το εάν εμβολιάστηκες ή όχι, θα είμαστε πάντοτε απέναντι σε

τέτοια μετρά και πρακτικές αλλά και φυσικά στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους. Η επίθεση αυτή στα ατομικά δικαιώματά μας, δεν είναι τίποτε άλλο από μια ακόμη προσπάθεια πειθάρχησής μας από το κράτος. Θέλουν διαρκώς να μας μειώνουν την εργατική μας δύναμη, να υποταχούμε υπό το φόβο και την απειλή της απόλυσής μας. Η απάντηση τόσο προς τους/-ες υγειονομικούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους, αλλά και σε όσους θα πάρει η μπάλα μετρά, είναι η αμέριστη αλληλεγγύη μας. Μόνο με συλλογική δράση και οργάνωση στους χώρους δουλειάς μπορούμε να βάλουμε φρένο σε αυτού του είδους την πειθάρχηση που επιχειρείται να επιβληθεί και στον ολοένα αυξανόμενο έλεγχο των ζώων μας από το κράτος και τα αφεντικά.

Η απάντηση τόσο προς τους/-ες υγειονομικούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους, αλλά και σε όσους θα πάρει η μπάλα μετρά, είναι η αμέριστη αλληλεγγύη μας. Μόνο με συλλογική δράση και οργάνωση στους χώρους δουλειάς μπορούμε να βάλουμε φρένο σε αυτού του είδους την πειθάρχηση που επιχειρείται να επιβληθεί και στον ολοένα αυξανόμενο έλεγχο των ζώων μας από το κράτος και τα αφεντικά.

Η απάντηση τόσο προς τους/-ες υγειονομικούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους, αλλά και σε όσους θα πάρει η μπάλα μετρά, είναι η αμέριστη αλληλεγγύη μας. Μόνο με συλλογική δράση και οργάνωση στους χώρους δουλειάς μπορούμε να βάλουμε φρένο σε αυτού του είδους την πειθάρχηση που επιχειρείται να επιβληθεί και στον ολοένα αυξανόμενο έλεγχο των ζώων μας από το κράτος και τα αφεντικά.

Η απάντηση τόσο προς τους/-ες υγειονομικούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους, αλλά και σε όσους θα πάρει η μπάλα μετρά, είναι η αμέριστη αλληλεγγύη μας. Μόνο με συλλογική δράση και οργάνωση στους χώρους δουλειάς μπορούμε να βάλουμε φρένο σε αυτού του είδους την πειθάρχηση που επιχειρείται να επιβληθεί και στον ολοένα αυξανόμενο έλεγχο των ζώων μας από το κράτος και τα αφεντικά.

Η απάντηση τόσο προς τους/-ες υγειονομικούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους, αλλά και σε όσους θα πάρει η μπάλα μετρά, είναι η αμέριστη αλληλεγγύη μας. Μόνο με συλλογική δράση και οργάνωση στους χώρους δουλειάς μπορούμε να βάλουμε φρένο σε αυτού του είδους την πειθάρχηση που επιχειρείται να επιβληθεί και στον ολοένα αυξανόμενο έλεγχο των ζώων μας από το κράτος και τα αφεντικά.



ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ :

- Νέα, έως 30 ετών για εργασία σε μπαρ των Αμπελοκήπων, ευγενική και χωρίς συζυγικές υποχρεώσεις, εμβολιασμένη κατά προτίμηση με το καλό εμβόλιο. Αμοιβή συζητήσιμη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ :

- Άτομο, που νοσεί από Covid-19, να μεταδώσει τον ιό σε άλλο άτομο χωρίς υποκείμενα νοσήματα, το οποίο έχει ανάγκη να εκδώσει άμεσα πιστοποιητικό νόσησης, ώστε να συνεχίσει την εργασία του. Αμοιβή 80 ευρώ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ :

- Άτομο, κοινής αποδοχής, κατά προτίμηση πρώην στρατιωτικός, για να αναλάβει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί милитарιστικά η αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και άλλες κρίσεις που μπορεί να προκύψουν. Άξιος ο μισθός, πολύ ικανοποιητικός, bonus και δυνατότητα ανέλιξης.



ΤΟ ΚΑΤΑΚΑΘΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ...ΨΗΦΙΑΚΟ!

Όχι ρε. Μην βιάζεσαι. Μην πάει ο νους σου στα τσιπάκια και τα 5G. Υπάρχουν ορισμένα στάδια που ακολουθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός που αποδεικνύονται πέρα για πέρα απαραίτητος, για να στοιχειώθει ο έλεγχος, τις ζωές των υποτελών. Μιας και το κράτος, οι "ειδικοί" και οι εμπόροι των φαρμάκων, αποφάσισαν το εμβόλιο να γίνει υποχρεωτικό, μιας και θρέψαν με εκατομμύρια το τέρας της προπαγάνδας των ΜΜΕ, μιας και τα καρότα ξίνισαν και όσοι ήταν να τα πάρουν τα πήραν, ανατέλλει πια, η χρυσή εποχή των μαστιγίων. Πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης, green pass, βεβαιώσεις αποτελεσμάτων, barcode, QR και δεδομένα γέμισαν τις τσέπες ή τα κινητά και ήρθαν να προστεθούν στις δέσμες μέτρων για την διαχείριση της πανδημίας. Όταν το Μάρτιο του 2020, αγωνιστές/ριες σε όλη την Ελλάδα σπάγανε το lockdown και φώναζαν ότι "τα μέτρα θα μείνουν", ίσως κανείς-ούτε κι εμείς σε μεγάλο βαθμό- δεν κατανοούσε το εύρος του κρατικού σχεδιασμού, το μέχρι που θα μπορούσαν να φτάσουν. Εντάξει, θα πεις, προσωρινά είναι αυτά τα πιστοποιητικά, προσωρινή κι η υποχρεωτικότητα. Θα βγει μια ωραία πρωία ο Π.Ο.Υ., θα ανακοινώσει τη λήξη της πανδημίας του κορωνοϊού και πάπαλα. Ούτε θα τσακωνόμαστε, ούτε θα στραβοκοιτούν κάποιοι τον ανεμβολίαστο, ούτε δακρύζουμε με αυτή την μαλακία που μας χώνουν στη μύτη για να μας

τεστάρουν. Πρόσεξε που πατάς. Το συννεφάκι που καβάλπνες δεν μοιάζει και πολύ σταθερό. Με αφορμή την πανδημία, επιταχύνθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας. Το ελληνικό κράτος, βρήκε τους πόρους(λέγε με Ταμείο Ανάκαμψης) και την αφορμή, για να εισάγει εξομοιωμένη ιατρική παρακολούθηση, να μεσολαβεί δηλαδή στην διαχείριση ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών, μεταξύ των υπηρεσιών υγείας και του ασθενή. Πρώτα ήρθε η άυλη συνταγογράφηση. Τώρα το υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης, εισήγαγε το MyHealth app, μια εφαρμογή στο κινητό, που μπορεί ο πολίτης να βλέπει άμεσα τις εξετάσεις και τις συνταγές του αλλά και τα εμβόλιά του. Μόνο ο πολίτης; Τζιμάνι, το πιασες! Και το κράτος φυσικά! Κι επειδή ο Μάνης χωρίς τη Σαρακοστή δεν κάνει, καλωσόρισε σιγά σιγά και τις εταιρίες φαρμάκων στην παρακολούθηση του ιατρικού σου ιστορικού. Συνεπώς, μέτρο που θα μείνει δεν είναι απαραίτητα ο διαχωρισμός εμβολιασμένων/ ανεμβολίαστων. Μέτρο που θα μείνει, είναι η καταγραφή, κατηγοριοποίηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μέτρο που θα μείνει είναι η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, κράτους, εταιριών και αργότερα αφεντικών. Μέτρο που θα μείνει είναι ο ιατρικός φάκελος υγείας που θα σε ακολουθεί πάνω από το κεφάλι σου και θα σου υπενθυμίζει συνεχώς τι πρέπει να προσέχεις και τι όχι. Μέτρο που θα μείνει είναι ότι αργά ή γρήγορα, θα σε κρίνουν από

το ιατρικό σου ιστορικό, θα σε σκανάρουν πριν πιάσεις δουλειά (όπως σε "σκανάρουν" σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρίες), μπας κι ανέβηκε το ζάχαρο ή χοληστερίνη σου. Μέτρο που θα μείνει είναι τα gadgetακια επιτήρησης που θα γεμίσουν τη ζωή σου. Μέτρο που θα μείνει είναι ο ακόμη μεγαλύτερος κοινωνικός έλεγχος με ψηφιακά μέσα, ώστε να μην είσαι ποτέ αντιπαραγωγικός/η και κοκκινίσει το πιστοποιητικό σου. Στην χρυσή εποχή των μαστιγίων, καλό είναι να ξέρει κανείς ποιος τον μαστιγώνει. Εκτός κι αν τον έχουν πείσει να αυτομαστιγώνεται.



Για τις φετινές φωτιές



Για ακόμα ένα καλοκαίρι, παρά το βεβαρημένο ιστορικό που έχει η χώρα στις πυρκαγιές, είδαμε τον τόπο να καίγεται συθέμελα από το Μελιγαλά μέχρι την Εύβοια και από την Κερατέα μέχρι το Μιτσικέλι. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων κάηκαν και περιουσίες ανθρώπων έγιναν στάχτη, την ίδια στιγμή που από την μία η κυβέρνηση προσπαθούσε να μας πλασάρει το success story της και από την άλλη η αντιπολίτευση ψάρευε ψήφος πάνω από τα καμμένα. Φυσικό ήταν λοιπόν αυτοί που τελικά θα κατάφερναν να διαχειριστούν την κατάσταση δίνοντας μάχη με τις φλόγες να είναι το πυροσβεστικό σώμα και οι κάτοικοι των περιοχών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αφού αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αυτοοργανώθηκαν και αντιμετώπισαν τα πύρινα μέτωπα, αφού ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση ήταν ανίκανη να κάνει οτιδήποτε, όσο και να προσπαθούσαν τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ να μας πείσουν για το αντίθετο. Για ένα ακόμα καλοκαίρι λοιπόν η Ελλάδα κάηκε και η ευθύνη βαράει περισσότερο από όλους την κυβέρνηση. Όχι επειδή αυτή έβαλε τις φωτιές, έτσι και αλλιώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδειχθεί και να στοιχειοθετηθεί με τους σημερινούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά λόγω της τραγικής κατάστασης που βρέθηκαν οι δασικές εκτάσεις για άλλη μια φορά. Γιατί ποιος άλλο μπορεί να ευθύνεται όταν η Δασική υπηρεσία

σου έχει ζητήσει 10 εκ. για την δασική προστασία και εσύ δίνεις μόλις το 1/10, κάτι το οποίο η πλειοψηφία των μεγάλων καναλιών απέκρυψε γιατί πως θα υποστηρίξεις ότι το κράτος δεν έχει φράγκο όταν σε όλη τη περίοδο της πανδημίας επιχορηγήθηκες με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Ποιος άλλος ευθύνεται όταν αδιαφορεί που η έρμη ομοσπονδία των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος ωρύεται, ζητώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εκκλήσεις οι οποίες πάνε στον κάλαθο των αχρήστων και αντ' αυτού γίνονται μαζικές προσλήψεις μπάτσων για να κυνηγάνε δεκατριάχρονα σε πλατείες; Και τέλος ποιος άλλος θα μπορούσε να ευθύνεται, πέραν από αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια υποβάθμισαν τη δασική υπηρεσία, που μέχρι και το 1998, όταν και η κατάσβεση των δασικών εκτάσεων πέρασαν αποκλειστικά στην πυροσβεστική υπηρεσία, κατάφερνε να αντιμετωπίζει έγκαιρα τις πυρκαγιές παρά τα ελάχιστα μέσα που διέθετε; Απέναντι άρα στην ξεκάθαρη κρατική ευθύνη που σπρώχνει χιλιάδες ανθρώπους στην απελπισία με την εγκληματική πολιτική, απαιτούμε την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και την οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων. Την πρόσληψη επαρκούς μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού όπως επίσης και την άμεση προώθηση στη Βουλή διάταξης νόμου για την αναγνώριση του επαγγέλματός του πυροσβέστη ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Κατάργηση του νόμου 2612/1998¹ και ολική επαναφορά των αρμοδιοτήτων της δασικής υπηρεσίας με μαζικές προσλήψεις ειδικών και τεχνικών δασικής προστασίας. Και τέλος αναδάσωση και προστασία όλων των εκτάσεων βάσει του νόμου 998/1979², χωρίς την εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών οι οποίες θα αναλάβουν το έργο όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε περιβάλλοντος αλλά με βάση το κέρδος και τις δικές τους ανάγκες.

1 Νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο όλες οι αρμοδιότητες της δασικής υπηρεσίας όσον αφορά την δασοπυρόσβεση πάρθηκαν από αυτήν και δόθηκαν στην πυροσβεστική υπηρεσία, περιορίζοντας την πρώτη μόνο στον τομέα της πρόληψης.

2 Νομοσχέδιο που για πρώτη φορά όρισε ξεκάθαρα τον τρόπο αναδάσωσης των καμμένων περιοχών, όπως επίσης και τα μέτρα προφύλαξης των περιοχών μετά το πέρας της αναδάσωσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ RAPID TEST ➔ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την Ανακοίνωση νέων μέτρων του πρώην Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, όσον αφορά την γελοία “αντιμετώπιση-διαχείριση” της πανδημίας και η Κυβέρνηση της Ν.Δ. ήδη έχει σπρώξει ψηλά τα μανίκια και πιάνει σκληρή δουλειά. Νέα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας ανοίγουν το δρόμο για επιβολή νέων εκδικητικών νόμων και τιμωρία σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Πιο συγκεκριμένα, για ακόμη μια φορά, το νομοθετικό πλαίσιο δεναφορά κανέναν άλλο παρά μόνο τους εργαζόμενους/-ες.

Σύμφωνα με την απόφαση που πήρε το κράτος οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά ένα με δύο rapid test την εβδομάδα ,σε ιδιωτικά εργαστήρια με χρέωση 10 ευρώ (κατά τ’ άλλα δωρεάν δημόσια υγεία για όλους/-ες). Μάλιστα σε κλάδους όπως στον επισιτισμό , στην εκπαίδευση και στον τουρισμό θα πρέπει να κάνουν αντί για ένα, δύο τεστ αντιγόνου την εβδομάδα. Όση μεγάλη προσπάθεια και να έγινε για να ακουστεί γλυκά στα αυτιά των ακροατών αυτή η ανακοίνωση, δε θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι καλούμαστε να τα πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι από την άδεια τσέπη μας. Αν σκεφτεί κανείς πως ένας εργαζόμενος που δεν έχει εμβολιαστεί, καλείται να δίνει 40 έως 80 ευρώ το μήνα από τα ελάχιστα χρήματα που έχει ήδη λόγω της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, η πρώτη σκέψη δε θα μπορούσε να είναι άλλη παρά η έμμεση μείωση του μισθού του/της .Πλέον και με τη βούλα οι εργοδότες δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τα τεστ για το προσωπικό που τους παράγει όλο το κέρδος λες και η επιχείρηση είναι των εργαζομένων. Στο τέλος θα μας πούνε να πληρώνουμε και τα ένσημα μας, τον εξοπλισμό που είναι υποχρεωμένη να παρέχει η επιχείρηση στους εργαζόμενους ακόμα και τον ίδιο μας το μισθό.

Το “καλύτερο” μέσα σε όλα αυτά είναι ότι για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους/-ες που δεν

έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα τεστ, προβλέπεται αναστολή εργασίας δηλώνοντας την ως αργία. Με λίγα λόγια δε θα υπάρχει πληρωμή ή κάποιο επίδομα οικονομικής στήριξης ώστε να επιβιώσει η εργαζόμενη/ος. Μόνο ένας αφελής δε θα μπορούσε να αντιληφθεί πως αυτό ουσιαστικά σημαίνει απόλυση ή εξαναγκασμός για παραίτηση. Τι ειρωνεία λοιπόν να σε απολύει το αφεντικό σου - το οποίο πρέπει να τονιστεί πως κανείς δεν υποχρεώνει σε εμβολιασμό ή διενέργεια rapid test - επειδή είσαι ανεμβολίαστος,



Στην πραγματικότητα ας μη γελιόμαστε, κανένας εργοδότης δεν νοιάστηκε για την υγεία μας, παρά μόνο για τα κέρδη της εταιρείας του και στην προκειμένη περίπτωση η πανδημία αποδείχθηκε το μεγαλύτερο κοφτήρι. Κανένας εργοδότης , κανένα κράτος και καμία κυβέρνηση δε νοιάστηκε αν έχουμε να βγάλουμε το μήνα για να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες όπως στέγη, ρεύμα, νερό. Σίγουρα δεν είναι μόνο τα rapid test. Όλη η κρατική και καπιταλιστική καφρίλα φρόντισε να σου σερβίρει πακέτο αντεργατικών νόμων, όπως αυτός της κατάργησης της κυριακάτικης αργίας ή αυτός της απλήρωτης υπερωρίας και της 10ωρης εργασίας, με την επιβολή χημικών και γκλοπ, καταργώντας το δικαίωμα ακόμη και στην απεργία. Είναι ξεκάθαρο για μία ακόμη φορά πως το κράτος δουλεύει για τα αφεντικά και την κερδοφορία τους. Επιχειρεί έτσι να παράξει όλο και περισσότερο φθινό εργατικό δυναμικό που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όσο δυνατόν περισσότερες ώρες σκληρής εργασίας. Η μόνη λύση και απάντηση σε αυτό το πανηγύρι κέρδους κράτους και αφεντικών είναι οι ταξικοί και κοινωνικοί αγώνες στο δρόμο από τα κάτω, μέσα από τα σωματεία , μέσα στους χώρους της δουλειάς και τις σχολές μας. Η μόνη λύση είμαστε εμείς και οι εαυτοί/-ες μας και κανένας πληρωμένος σωτήρας και εργατοπατέρας.

Αναρχοσυνδικαλισμός:

Είναι ένα συνδικαλιστικό ρεύμα, που αντλεί τα στοιχεία του από τον αναρχισμό. Πρεσβεύει πως η οριζόντια οργάνωση των εργαζομένων, μια οργάνωση δηλαδή χωρίς ηγέτες, με ριζοσπαστικά αιτήματα, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλλαγή. Η αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στα Γιάννενα από το 2009, είναι η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση (ΕΣΕ). Εκτός αυτών, ο “Αναρχοσυνδικαλισμός” είναι το όνομα από το εφημεριδάκι που κρατάς στα χέρια σου, το οποίο τυπώθηκε στην αυτοργανωμένη γιαννιώτικη τυπογραφική συλλοκτιβα “Titivilus”, σε 5000 αντίτυπα, και μοιράζεται στους δρόμους και χώρους εργασίας. Επίσης, εκδίδεται και εφημερίδα τοίχου με τον ίδιο τίτλο.

Και τι κάνει η ΕΣΕ:

Δεν είναι καλά. Ασφυκτιά σε αυτόν τον κόσμο που τα πάντα πουλιούνται κι αγοράζονται. Που η εργασία και η ζωή είναι εμπόρευμα. Που η παραγωγή, η οικονομία και οι ανθρώπινες σχέσεις, υπόκεινται μόνο στους κανόνες της αγοράς και τις κερδοφορίας και όχι στο συνολικό καλό. Η ΕΣΕ, μαζί με άλλους αγωνιζόμενους, δίνει αγώνες ενάντια στο κράτος και τα αφεντικά, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, την μιζέρια, το προσκύνημα, την υποχώρηση. Πολεμά τον φασισμό, ανεξάρτητα αν οι εκφραστές τους κουβαλάνε οβστικές ή όχι. Μετράει νίκες μα και ήττες, λάθη και παραλείψεις. Η ΕΣΕ παλεύει να καταστραφεί η καπιταλιστική κοινωνία. Δεν κάνει τεμενάδες ούτε εξαρτιέται από πολιτικά κόμματα, τοπικούς άρχοντες, κρατικούς φορείς και εργατοπατέρες.

Τι δεν κάνει η ΕΣΕ:

Δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Δεν παίρνει χρήματα από κανέναν χορηγό ή το κράτος. Όλα τα έσοδα προκύπτουν από τις συνδρομές των μελών της. Δεν έχει επαγγελματικά στελέχη ούτε πληρώνεται κανείς για την προσφορά του/της στον αγώνα. Δεν κάνει “κονέ”, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και παραγοντιλίκια. Εδώ δεν θα βρεις προέδρους, αρχηγούς, “παλιούς” και ειδικούς. Θα βρεις εργαζόμενους που ραδιουργούν και πασχίζουν για την επαναστατική ανατροπή αυτού του κόσμου.

Επανάσταση:

Εδώ είναι τα δύσκολα. Ναι, Επανάσταση. Ουτοπία, γραφικότητα, ξεπερασμένα εφηβικά όνειρα θα πεις. Πες ότι θες, αλλά θυμήσου ότι με αυτό τον τρόπο ιστορικά, ανοίγονται νέοι δρόμοι. Διαλέγεις αν θα διαμορφώσεις την Ιστορία ή θα την κοιτάς σαν θεατής. Η Επανάσταση όμως δεν είναι όνειρο αλλά ανάγκη. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Δεν θα ξυπνήσουμε όλοι ένα πρωί με απόφαση να αλλάξουμε τον κόσμο. Πρέπει πρώτα να κατανοήσουν οι εργάτες/ριες ποια είναι η θέση τους στην κοινωνία, να οργανωθούν και να δράσουν ενάντια στην εκμετάλλευση που βιώνουν. Η ΕΣΕ προσπαθεί να κάνει

ακριβώς αυτό. Να παλέψει για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της εργασιακής και κοινωνικής καθημερινότητας με στόχο να φέρει τους εργαζόμενους πιο κοντά, να κάνουν στην μπάνα τα πολιτικά στεγανά και να δουν ξεκάθαρα τους πραγματικούς εχθρούς, το κεφάλαιο και το κράτος. Θερμοκοιτίδα της αλληλεγγύης, της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας της εργατικής τάξης, είναι το ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ. Όπλο της η απεργία. Προϋπόθεση η μαζικότητα. Σύμμαχος η ορμητική φαντασία των καταπιεσμένων. Και τότε ακόμη και τα πιο μεγάλα εμπόδια, μπορούν να γκρεμιστούν.

που θα μας βρείτε:

Κάθε Δευτέρα 9-11 το πρωί, στο Συνδικαλιστικό Κέντρο Ακδημόνευτων Τάσεων (ΣΥΝΔΙΚΑΤ), Χρήστου Ευθυμίου 22, δίπλα στην Καλλάρη.

site: eseioanninon.squat.gr | fb: ΕΣΕ Ιωαννίνων | e-mail: ese.ioanninon@gmail.com | τηλ: 694 750 1367

Αθήνα: ese-ath@espiv.net, 694 1507846 | Ρέθυμνο: eserethymnou.espivblogs.net | Θεσσαλονίκη: info@ese-thessalonikis.gr